

<i>preek</i>	20 augustus 2023
<i>thema</i>	Teamspirit
<i>tekst</i>	Filippenzen 1:27b: Hier gaat het om: dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie.
liturgie:	Liedboek 360:1,3,6 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
<i>votum en groet</i>	DNP Psalm 122 (Ik spring van blijdschap op wanneer vrienden mij vragen mee te gaan)
<i>wetskaart</i>	
<i>gebed</i>	Kinderlied (Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt)
<i>lezen Filippenzen 1:27-2:11</i>	
<i>preek</i>	
<i>gebed ingeleid met</i>	Opwekking 488 (Lord I come to You)
<i>collecte</i>	
<i>HA3: instelling, Christus gedenken</i>	Overnodig 60 (Laat mij in U, Heer, groeien, bloeien; melodie: LvdK Gezang 78)
<i>HA3: opwekking en uitnodiging</i>	
<i>viering in twee kringen</i>	Liedboek 704:1,2 (Dank, dank nu allen God)
<i>zegen ingeleid met</i>	Liedboek 704:3 (Lof, eer en prijs zij God)

Paulus wil dat de christenen in Filippi eensgezind strijden. Wat bedoelt hij daarmee? Eerst dacht ik dat hij op een oorlog zinspeelt.

Dat doet hij wel vaker. In een brief aan de gemeente in Efeze beschrijft hij de christen als een soldaat die moet zorgen dat z'n wapenrusting op orde is (Ef. 6). Het zou niet verrassend zijn als hij ook in de brief aan Filippi op een oorlog zinspeelt.

Dat zou goed passen bij de achtergrond van de mensen in Filippi. Vele mannen van Filippi hebben als soldaat gediend in het Romeinse leger. Ze kennen uit eigen ervaring de gevechten en ze weten hoe belangrijk het is om een hechte eenheid te vormen.

Als Paulus aan zulke mensen schrijft dat ze flink moeten vechten (vers 27), dat ze zich niet bang moeten laten maken (vers 28) en dat hun tegenstanders ten onder zullen gaan (vers 28), dan is het niet heel raar om te denken dat Paulus het hier over een oorlog heeft, een oorlog op leven en dood waarin het belangrijk is dat je de gelederen gesloten houdt.

Maar ik ontdekte dat Paulus niet op een oorlog zinspeelt maar op een sportwedstrijd.

Dat kun je zien aan de woorden die hij gebruikt.

In vers 27 legt hij er de nadruk op dat zijn lezers samen moeten *strijden* maar het is geen gevecht als *soldaten* maar als *atleten*, als *sportlui*. Dat kun je zien aan het Griekse woord dat hij gebruikt en dat zoiets betekent als 'samen atletisch bezig zijn'.

En in vers 30 laat hij zien dat zijn lezers en hij met dezelfde *strijd* te maken hebben en ook dan kun je aan het gebruikte Griekse woord zien dat Paulus niet denkt aan een *oorlog* maar aan een *wedstrijd*.

Ik dacht direct aan een teamsport: voetbal bijvoorbeeld, of volleybal.

Voor de wedstrijd ga je nog even met je teamgenoten bij elkaar staan. Je bespreekt wat laatste puntjes van de tactiek, dicht in een kring met de koppen bij elkaar; je roept je strijdkreet; samen sterk! en dan begint de wedstrijd.

Dat zou je heel mooi kunnen toepassen op ons als christenen. In gedachten had ik m'n preek al klaar.

Maar: in de dagen van Paulus kennen ze helemaal geen teamsport.

In die tijd heb je alleen individuele sporters. Populair is dan vooral de vijfkamp:

hardlopen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen, worstelen. Je bent niet als team bezig maar ieder doet het voor zichzelf. En wie de wedstrijd wint, krijgt de lauwerkrans om z'n nek.

Toch is ook in die tijd het team van belang.

De winnaar moet beseffen dat hij het nooit alleen gered had. Hij heeft zijn prestatie mede te danken aan een heel team van mensen die in hem geloofden, die hem ondersteunden, die hem begeleidden, die hem toejuichten, die hem verzorgden.

Teamspirit. Daar draait het om in de sport. En daar draait het ook om in de *kerk*.

Paulus heeft het daar heel vaak over. In de brief aan de Filippenzen kom je het regelmatig tegen, maar ook in veel van zijn andere brieven brengt hij het ter sprake. Misschien heb je het gevoel dat je op jezelf wordt teruggeworpen. We zijn een team! Waar is de *teamspirit*?

God geeft het.

Elke christen *ontvangt* de Geest van God. Als de Geest van God in jou actief is en ook in je broer of je zus, dan zorgt dat ervoor dat jij samen met je broer of je zus strijdt voor het geloof, dat jij samen met je broer of je zus het mooie laat zien van het geloof, en het bemoedigende, en het vernieuwende, en het liefdevolle, en het krachtige, dat je daarbij jezelf en je eigen belangen niet vergeet (want God vindt jou belangrijk!) maar dat je ook nooit de ander en de belangen van de ander uit het oog verliest (want God vindt de ander net zo goed belangrijk!) en dat je daarbij steeds bekijkt wat het belang is voor het 'team' (want God wil zijn koninkrijk hier op aarde brengen en het is zeer de moeite waard om je daarvoor in te zetten). De Geest van God als *teamspirit*: God geeft het.

Stel je hiervoor open! Laat je verrassen! Ontdek het bij de ander! Laten we als een hecht team verder gaan, gedreven door de *teamspirit*: de ene Geest die God aan ieder van ons afzonderlijk wil geven.

Dat is iets om te vieren, zo meteen bij het heilig avondmaal en op elke dag die God ons geeft.

Amen!